

Generationseskader 2021

Förra året sålde vi vår båt. Det är tur för oss att döttrarna har en båt och att vi får lov att åka med dem och även låna den. Både vi och de träffade båtvänner förra året, mest vuxna. Då föddes tanken att vi skulle ha en generationseskader särskilt med tanke på barnen. När de trivs och har kul blir oftast följden att vi vuxna också trivs.

Vi har varit eskaderledare vid flera tillfällen tidigare men nu var vi fortfarande utan båt och vi pratade med dottern med familj hur vi skulle planera sommaren. Men om vi ordnade en barneskader så blev vi som mormor och morfar utan jämnåriga... Hur skulle vi lösa det?! Det var då vi kom på den briljanta idén med en generationseskader. Det hade vi inte hört talas om tidigare och trodde att vi var först med detta koncept. Vi hoppades att den äldre generationen hade tagit sina sprutor och vågade sig ut tillsammans med barn och barnbarn!

Hur många båtar kunde vi ha med - vi ville besöka naturhamnar och då kan det vara svårt att få plats om man är för många båtar. Det var en svår fråga vi visste ju inte om generationerna åkte i samma båt eller om man delade upp sig i två båtar. Vi ville ha det lite öppet men enades om max 5 båtar. Denna kniviga fråga visade sig inte vara något problem. Vi fick visserligen en anmälan på studs sedan var det tyst - och mera tyst...

Vi gick ut på våra kanaler (Facebook, mm) och blev så glada då vi fick ytterligare en anmälan. Då bestämde vi oss för att genomföra eskadern. Fast det bara var tre båtar var vi 16 personer (lika många deltagare som vi varit vid tidigare eskadrar men då har det varit två personer per båt). Besättningen på Magda berättade att på östkusten hade det arrangerats generationseskadrar flera gånger och de blev fulltecknade på studs därav deras snabba bokning...

Det visade sig att en deltagande båt kom från Linköping och dottern bodde utanför Stockholm. Den andra deltagande båten kom från Stenungssund. När man var så här geografiskt spridda så var en digital förträff perfekt! Även om vi numera jobbar med digitala möten var det spännande att hålla i en förträff på detta vis. Vi kan väl säga att det gick bra för oss vuxna men det var ju inte alls samma sak om barnen hade kunnat träffa varandra. Vi presenterade vår tänkta färdplan men betonade att den var preliminär då vi måste ta hänsyn till väder och vind, särskilt i naturhamnar. Vi insåg att vi behövde få in ytterligare någon gästhamnsnatt för att få till laddning.

Så var det äntligen dags för eskaderstart - vi hade bokat dockspot på Rörö redan i februari då vi bestämt att vi ville ha en eskader. Det fanns flera lediga platser i hamnen just denna söndag men man vet ju aldrig...

När vi la till frågade Joline (4,5 år) - Var är mina kompisar? Hon hade fullt klart för sig vad denna eskader gick ut på! Ha kul med kompisar såklart! Strax fick hon träffa dem och det blev fika, bad, paddla sup samt målning av egna eskaderflaggor som plastades in. Fullt ös med andra ord. Senare blev det gemensam grill på den härliga piren på Rörö denna fina sommarkväll.

Nästa dag tog vi oss till Toftö där den tredje båten skulle dyka upp. De tyckte att det var lite långt att åka söderut till Rörö för att sedan vända och åka norrut igen. Tyvärr kom de tidigare än oss och det blåste lite för mycket för att de skulle få en bra och säker tilläggning så de åkte vidare. När vi kom hade vinden avtagit enligt prognos. Vi blev ensamma i denna fina naturhamn. Precis då vi lagt till började det att regna vilket inte hindrade barnen från att hoppa över till varandra och spela spel, måla och naturligtvis titta på iPad (ibland funderar man på vad man gjorde förr då dessa vidunder inte fanns). Som tur var så varade inte regnet så länge så det blev tid till både bad, gummibåtsåkande och promenad med vidunderlig utsikt vilket uppskattades av oss äldre. Det blev även en lyckad andra dag på eskadern.

Vi ville verkligen träffa vår tredje deltagarbåt i eskadern. Där fanns en flicka i samma ålder som vår Nellie så när de föreslog att vi skulle träffas på Käringön tyckte vi att det lät som en god idé. De började som hamnvärd och då blev det glass i stora lass i öns glasskiosk. Detta orsakade naturligtvis en lång ringlande kö då alla skulle beställa olika sorters glass... Därefter blev det ett besök på lekplatsen där ytterligare en båt ville hänga med på eskadern. Vi bestämde att vi köper räkor i fiskaffären och äter gemensamt på lekplatsen på kvällen. Detta tyckte inte vädergudarna var en bra idé, då det både regnade och åskade blev vi sittandes i våra egna båtar. Detta var faktiskt vårt första besök på ön i egen båt. Vi har undvikit denna pärla då vi har upplevt att det är mycket båt och trångt i hamnen. Det gick bra att få plats denna gång. På morgonen hade de sistnämnda båtarna bestämt sig för att de ville åka längre norrut till Koster och vips så var vi bara två båtar i vår eskader igen!

Vi fick några fantastiska dagar i Sillbyssan med fint vatten, mycket bad och vattenlekar, rodd och supande. Här blev det också tillfälle för barnen att gunga och åka i båtsmansstolen, vilket var en succé. Vi målade med akvarell och letade krabbor mm på den lilla stranden dessa underbara sommar dagar.

Vädret gjorde att vi blev både inblåsta och inregnade i Lysekil. Inte så kul men det finns ju sämre ställen att vara på vid sådana tillfällen. Tyvärr var det fler än vi som hade tänkt att det var en fin idé att besöka Havets hus. Efter 45 minuters kö kunde man gå in. Lekplatsen i stadsparken var uppskattad av de yngre även om det blev ett getingstick för ett av barnen. Sittande på gräsmattan åt vi pizza till kvällsmat. Perfekt aktivitet som passade både stora och små.

Eskadern avslutades på Dannemark. Där fick vi lära oss att det är skillnad på Ulön och Dannemark. Då vi närmade oss ön fick vi reda på av Magda att det fanns en plats kvar vid stembryggan, tredje båt från höger styrbord om en norsk segelbåt. Vi fendrade ut och var på väg att släppa ankaret då vi tittade oss omkring och inte såg Magda. Det visade sig att vi var vid fel stembrygga och att den enda lediga platsen stämde precis in på beskrivningen vi fått! Vad är oddsen på det!

Här, på Dannemark/Ulön, finns det fantastiska stränder! Vi bar grillarna till dem eller rodde dit med gummijollen då vi låg på boj sista natten. Fördelen med att vara två båtar på en eskader är att man kan ligga på boj tillsammans.

Sista dagen kom en flaskpost som Nellie fick läsa för de yngre barnen. Där stod att några barn grävt ner en skattkarta vilket genast resulterade i ett intensivt grävande innan skattkartan hittades. Den var något svårtydd men barnen gav sig iväg med oss vuxna i släptåg för att leta efter skatten. Den hittades på toppen av berget. En skattkista full av godsaker och vattenpistoler. Joline utbrast spontant "Mamma tack för att du ordnade en skattjakt för oss"

Vi kände oss nöjda med vår eskader även om det inte blev som vi tänkt och vi "bara" blev två båtar. Vi var ju ändå 11 personer så det kändes inte tomt på något vis.

Vi har upplevt det tidigare - eskadern är som allra bäst när man har avslutning. Då pratar man igenom och minns allt man gjorde som blev så bra.

Nu ser vi fram mot återträffen som är planerad att vara i Linköping. Tänk vad många nya ställen och upplevelser man får vara med om när man deltar i en eskader!

Tack Magda för att ni ville vara med på vår eskader!

Deltagare:
Carina och Peter
Isabella och Erik

Nellie, Joline
på segelbåten Pia

Jan-Eric och Kerstin
Maria
Ines och Sigge
på s/y Magda