

Dansk kultur som vi vill ha det, ett eskaderäventyr från Vrångö – Odense 2019

Eskadern samlades på Vrångö den 6 juli och avslutades i Odense den 17 juli. Från början var vi åtta båtar men med två sena avhopp blev det sex kvar. Detta visade sig vara ett mycket bra antal då vi snabbt lärde känna varandra och alltid lyckades få plats tillsammans i hamnarna.

Efter en blåsig vecka med 20 m/s var det äntligen dags för eskaderstart. Under veckan innan hade vi haft våra dubier om vi verkligen skulle komma iväg eller bli liggande på Vrångö, alternativt skjuta på starten ett par dagar. Vinden avtog dock men i stället började det regna. Men som S/Y Isis uttryckte det: Nu kan det bara bli bättre. Och det blev det! Vi hade i princip medvind och medström hela tiden, oavsett om vi gick norr- eller söderut.

Här följer utdrag ur vår gemensamma loggbok:

Söndag 7 juli, Vrångö–Läsö Österby

Tidig avgång från Vrångö till Läsö Österby. Vind från N-NV 3-6 m/s. När vi anlände till Läsö sken solen och det kändes som sommar!

Klockan 16 var det dags för dagens kulturprogram: konst med Cilla Jahn, konstvetare och sommargäst på Läsö sedan många år tillbaka. Vi samlades vid *Skipshunden*. Det är en skulptur gjord av Mats Åberg, och den står sedan 2002 i hamnen i Österby, på initiativ av Cilla. Detsamma gäller för *Grisslingen*, den lilla grisen gjord av Aline Magnusson, på torget i Byrum. Under eftermiddagen fick vi höra om Läsös historia, den konstnärliga utvecklingen och konstnärer med anknytning till ön men också om konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer, som är Cillas specialområde. Det blev en mycket trevlig och informativ stund.

Måndag 8 juli Österby–Hou

Tidig avgång även från Österby mot Hou. Utanför hamninloppet möttes vi av norra Kattegatts alla vågor som gjorde allt för att hindra oss från att komma ut! Det blåste N-NV ca 9 m/s. Vi såg alla fram emot att runda Nordre Rønner och få slör ner mot Hou. Glädjen blev inte långvarig – vinden mojade till i princip stiltje, med avbrott för regn- och åskbyar.

På kvällen samlades vi i det fina havnehuset för ett grupparbete i ämnet "Dansk matkultur". Vi gjorde fyra sorters klassiska smörrebröd – ägg/räkor, leverpastej/champinjoner, sill och rostbiff – som sedan avnjöts. Allt fick högsta betyg!

Tisdag 9 juli Hou–Grenå

Andantino försov sig men var ändå först ut ur hamnen. Vid VHF-kontakten uppgav de till allas förvåning att de höll god fart, över 5 knop. Det visade sig dock att de, liksom alla andra, gick för motor. Även de envisaste seglarna fick ge sig denna dag.

Grenå är en bra hamn och där finns alltid plats. På kvällen höll vi skepparmöte, grillade och njöt av trevlig samvaro i den fina kvällen.

Onsdag 10 juli Grenå–Ebeltoft

En härlig dag med mycket god vind och alla blev mycket nöjda med att vi till skillnad från dagen före faktiskt kunde segla. I Ebeltoft lade vi oss i den fina fritidshamnen och alla fick plats på samma brygga, utom katamaranen Theresa Marie som lade sig i skuthamnen. På kvällens skepparmöte bjöds vi på vin och snittar, och kulturprogrammet bestod i allsång till ackompanjering av ukulele.

Torsdag 11 juli

Vi hade liggdag i Ebeltoft och kulturen var en guidad tur på Fregatten Jylland. Det var en mycket intressant tur men det var svårt att förstå guidens snabba danska. Efter besöket på fregatten promenerade vi i den idylliska staden och avnjöt en läcker lunch i (det stundvis alltför heta) solskenet.

Kvällen ägnades åt vinprovning med eskaderns egna munsänkningar. Två röda och två vita viner fick vi smaka under kompetent ledning. Mycket lärorikt och gott.

Fredag 12 juli Ebeltoft–Hou (södra)

Avresa i dimma och duggregn men ankomst i solskenet! Ingen vind dock men både tumlare och sälar siktades under turen. Nu var det dags för en annan typisk dansk kulturbegivenhet: Havnefesten! Det blev en högljudd, ölbestänkt men mycket trevlig upplevelse! Musiken hördes till långt in på natten men alla påstod sig ha sovit gott, trots, eller kanske tack vare, basvibrationerna som kändes i alla båtarna.

Lördag 13 juli

Havnefestens andra dag började med gratis morgenmad på Söndergade. Rejäla mackor och kaffe, och naturligtvis *en lille en* för den som ville. Dagens andra stora begivenhet var "Hou-droppet" då hemmabyggda flytetyg av olika slag rutschade nerför en ramp för att bevisa att de flöt – eller inte ... Det var riktigt roligt trots att det var mycket lokala skämt.

Dagen, och för vår del festen, avslutades med "festivalmat" i tältet. Sedan somnade vi gott till musiken som var betydligt lugnare denna kväll

Söndag 14 juli Hou–Mårup

En gråmulen morgon. De flesta gick för motor trots gynnsam vindriktning men bara 1–3 m/s. I Mårup tog hamnvårdarna emot oss och bullade sedan upp dryck och tilltugg innan vi begav oss till Samsö bryggeri. De flesta cyklade, några promenerade. Vi fick en förevisning av bryggeriet och sedan provning av inte mindre än sex olika ölsorter. Mycket gott och informativt, inte bara om öl utan även om livet på Samsö i stort.

Kvällen avslutades i klubbhuset där vi grattade Anneli och Patrik som firade 35-årig bröllopsdag.

Måndag 15 juli

Kvar på Samsö. Dagens kultur var ett besök på museet i Tranebjerg dit vi tog oss på cykel eller med buss. Där fick vi en historielektion om ön och ska man tro guiden var Samsö en gång centrum i Danmark. Därefter åt vi en god "frokost" på restaurang: frisk fisk på rågbröd!

På vägen tillbaka passade vi på att besöka Kanhave kanal som grävdes av vikingarna ca 700 e kr på det smalaste stället på Samsö. Den var 500 m lång och 11-14 m bred, ett imponerande bygge på sin tid, dock inte farbar idag.

Tisdag 16 juli Mårup–Odense

Eskaderns sista seglingsdag bjöd på bra vind och slingrig sjö. Eftersom alla gav sig av ungefär samtidigt och höll ungefär samma fart var vi också ovanligt samlade.

Från inloppet till Odense fjord, det s.k. *Gabet*, hade vi drygt 12 NM till Odense och vi anlände alla nästan samtidigt till Odins bro utanför Odense där vi fick vänta på öppning ett par timmar – alla utom MatissaN som kunde passera under och fortsatte för att reka natthamn. De gav sig också ut på stan och letade efter turistbyrå. Det var dock förgäves – turistbyrå var nedlagd!

Efter tilläggning bjöds vi på jordgubbar från Samsö vid långbord i hamnen. Trevligt och gott!

Onsdag 17 juli

Sista dagen med gänget! Samling på bryggan kl 10 för olika kulturella begivenheter: några till H C Andersens museum och födelsehus, några till Jernbanemuseet och några på cykeltur. Ett besök på Eventyrsholmen med kortvarianter av Andersens sagor i det fria var en positiv upplevelse. Spridningen till trots lyckades de olika grupperingarna ändå stöta på varandra på olika ställen i stan, i domkyrkan till exempel.

På kvällen hade vi avslutning med en mycket lyckad quiz på temat Danmark. Team Isis/Andantino tog hem en ärofylld seger. Eskaderledarna avtäckades och kvällen avslutades med grillning utanför klubbhuset. Det blev en riktigt fin sommarkväll!

Dagen därpå lämnade vi alla Odense. Teresa Marie gick mot Karlskrona, Andantino tog en lång etapp direkt till Öer, Aponi ankrade utanför Langör på Samsö och resterande tre, MatissaN, Isis och Maria, gick till Kolby Kås. Det var lite sorgligt att skiljas men alla var mycket nöjda med eskadern och inte minst med att vi höll planeringen till punkt och pricka.

Deltagare på eskadern var:

Inga-Britt & Lennart på Andantino, Agneta & Rolf & Leif på Theresa Marie, Ann-Kristin & Kurt på Isis och Annelie & Patrik på Aponi

Och ledare var:

Carina & Peter på MatissaN och Maria & Per på Maria