

# Tjejsegling 2011! 21 tjejer, 5 båtar!

Första gången jag var med och tjejseglade med Kvinna ombord var i september år 2010. Då tänkte jag att nästa år skall jag ta min egen båt och vara skeppare på den, ANNA en HR34:a. Men jag bestämde mig också för att innan seglingen år 2011 ta VHF certifikat och Kustskepparen lite för att föregå med gott exempel inför tjejerna.

Och så kom då dagen D. Fredag den 2 september 2011 lade vi ut från Klädesholmens, Ingela, IngaBritt , Inger och jag. Min tanke var att låta den som hade minst erfarenhet av båt göra mest. Själv tänkte träna på att vara lugn och tydlig i mina instruktioner. Att vara tydlig var svårare än vad jag kunnat ana. Lätt att ha bilden helt klar i huvudet och sedan inte kunna formulera den i ord.

Efter att hissat storsegel och rullat ut genuan var det dags för kaffe och bulle. Då hade vi seglat i ungefär 5 minuter 9 Det gäller att hålla blodsockernivån på en bra balans hela tiden! Kursen gick mot Grötö. Vi fick precis lagom vind, riktigt ljummen luft, solen sken och det var alldeles alldeles underbart!

Vi seglade genom Albrekt sunds kanal med fulla segel och sedan ner mot Grötö. Victoria och Red Spirit låg redan på plats. Vi försökte lägga oss längst in mot bryggan. Men 0,5 meter från bryggan tog det stopp. Jag satt fast i leran! Men med lite fram och back kom jag loss. Lätt som en plätt!

På kvällen gick vi 21 tjejer upp till kursgården, dukade långbord, och åt och drack av cateringmat som Malin med besättning ordnat. Tror att vi somnade gott allesammans i båten, trots snarkningar från i alla fall en besättningsmedlem. Och jag nämner inga namn!

På lördag bestämde vi oss för att träna tilläggnig vid en ö. Vi lade ankare och bankade i kilar i berget. Alla klarade tilläggnigen galant. Inga missöden. Lunch åt vi i strålände sol ute i sittbrunnen.

Vi bestämde sedan att segla till Åstol och ligga där över natten. Vi lade oss längst in mot caffèét där fick vi plats allesammans. Att hålla fast sig i badstegen visade sig inte vara så bra. Ett ofrivilligt dopp blev det och applåder efteråt. Bara glada miner. På kvällen grillade vi. 5 grillar upp på bryggan! Av bänkar och bord vi lånat av caffèét dukade vi långbord. Där åt och drack vi gott, igen. Vi skålade i bubbel och stämningen var hög.

Söndag morgon bar det av ut mot en ö igen för att där träna på diverse i naturhamn. Efter att ha kontaktat JRCC tränade vi på att skjuta av nödraketer (preppade med havregryn) och handbloss. En jättebra övning. Har vi tur behöver vi aldrig använda denna kunskap. Vi skildes åt och seglade till våra respektive hamnar just innan kulingen satte in. Själva seglade vi i plattläns med endast genua. Det visade sig vara ett bra val med tanke på vindbyar upp till 15m/s. Trots genua snittade i alla fall 5-6 knop.

Jag har haft en helt underbar helg med mycket segling, god mat och dryck och många goda skratt. Och jag tror mig ha fått vänner för livet. Jag kommer helt klart att segla ANNA nästa år igen.

Och jag glömde säga att min blåa bok nu har fått två nya stämplat, en för VHF certifikat och en för kustskepparen. Och mitt självförtroende är i topp, tack vare all uppbackning av dessa fantastiska underbara tjejer. Tack alla!!

Välkommen att vara med nästa år.

Bente Oleander  
Skeppare på Anna  
Kvinna Ombord-kommittén