

## Eskaderrapport

### Flensburg, Tyskland 13 - 26 juli 2009.

Nio båtar med sammanlagt 31 stycken vuxna och barn genomförde en lyckad eskader trots tidvis dåligt väder. Inga hamnar hade i förväg fått indikation att vi skulle komma, trots detta fick vi alltid bra platser. Vägvalet var mycket flexibelt och anpassades helt efter väder och deltagarnas önskemål.

**Måndag** 13 juli samlades vi i den mysiga hamnen på Vesterö , Läsö. I det nybyggda ”klubbhuset” ordnades ett välkomsparty så att deltagarna fick lära känna varandra. Många barn och eskaderledare Eva-Lena utlovade spännande högläsning under de kommande dagarna.

**Tisdag.** Start efter frukost mot Hals, ca 26 Nm. Denna skyddade hamn erbjuder bra grillplatser och en mycket vänlig hamnkapten. Fin hamnservice och mycket att se.

**Onsdag.** Segling mot Grenå i gråväder, 45 Nm. I denna stora hamn finns det alltid plats och Kattegat-museet ligger alldeles intill.

**Torsdag.** Fin segling mot Ebeltoft, 26 Nm. Här finns tre alternativa hamnar och vi valde den f d handelshamnen. Goda möjligheter till proviantering och gågator för de köplystna. Fregatten Jylland måste alla se.

**Fredag.** Liggedag.

**Lördag.** Hård vind och regn betyder alternativt färdmål så vi seglade västerut till Danmarks näst största stad Århus. Den stora marinan hade allt att erbjuda och en promenad till ”Den gamle byn” var ett måste.

**Söndag.** Så kallad liggedag.

**Måndag.** Fin segling söderut till Hou, ca 12 Nm. En mysig liten by med en mycket välskött hamn. En del deltagare tog bussen till Legoland – en mycket lång dagsutflykt.

**Tisdag.** Ner mot Lilla Bält och Middelfart, ca 35 Nm. Den nybyggda hamnen vid kulturhuset erbjöd god service och centralt läge. Många mysiga gamla hus och intressant att se på alla båtar som passerar utanför genom det strömrika vattnet.

**Onsdag.** Fortsatt färd genom bältet mot Årö, ca 26 Nm. Det är något visst med öar och dagens aktivitet var en seglingstävling mellan de självbyggda båtarna som barnen så flitigt hade åstadkommit.

**Torsdag.** Vidare mot Sønderborg och den stora marinan, ca 30Nm. Här fick vi låna den stora klubblokalen eftersom det regnade en hel del. För vänligheten utdelades till klubben vår flagga och plakett.

**Fredag.** Idag lämnade vi Danmark och kom in på tyskt vatten mot Flensburg, ca 21 Nm. Vi fick bra plats på Niro Pedersens gästhamn. Fina toaletter och nära till inköp av diverse drycker. Flensburg är en mycket trevlig stad som erbjuder det mesta.

**Lördag.** Liggedag och en mycket lyckad avslutningsfest på Bryggeriet. Populäraste dryck var en meter öl ! Så följde den sedvanliga utdelningen av plaketter och olika diplom till alla skeppare.

**Söndag.** Avfärd från Flensburg. Det bildades ett par tre grupper med olika vägval hemåt. Några gick norrut öster om Fyn medan andra gick österut för att komma till Köpenhamn.

Totalt sett en mycket lyckad **flexibel** eskader.

*Lennart Lundin, S/Y Stephanie*  
eskaderledare