




Augusti månad, snart september.. Än så länge finns det fortfarande fina möjligheter att uppleva magiska stunder på sjön. I detta lilla extrablad kommer en härlig beskrivning från vår sekreterare Lasse som varit hamnvärd en vecka på Stugvik i somras. Hans upplevelse var alltigenom positiv och förhoppningsvis kan det inspirera och smitta av sig så fler vill anmäla sig framöver.

I juni deltog jag själv i min första 12-timmars segling. Spännande aktivitet och något jag troligen kommer göra igen. Nedan har ni tider för nästa 12-timmars, 24-timmars och 48-timmars seglingar. Glöm inte att anmäla dig och hissa den orange flaggan!

<https://24-timmars.nu/om-24-timmarssegling/>

 Svenska Kryssarklubbens S:t Annakrets

 **Höstregattan 2024 i St Anna**

12 timmar. Start: tisdag 27 augusti 2024 kl. 07.00 – söndag 8 september kl. 12.00
24 timmar. Start: tisdag 27 augusti 2024 kl. 07.00 – lördag 7 september kl. 12.00
48 timmar. Start: tisdag 27 augusti 2024 kl. 07.00 – fredag 6 september kl. 12.00
72 timmar. Start: tisdag 27 augusti 2024 kl. 07.00 – torsdag 5 september kl. 12.00
96 timmar. Start: tisdag 27 augusti 2024 kl. 07.00 – onsdag 4 september kl. 12.00



Väl mött, vi ses i nästa kretsblad, i september 😊





En vecka som hamnvärd

Jag hade planerat för att vara hamnvärd i Stugvik vecka 27, från måndag till och med söndag. Men det blev inte riktigt som jag hade räknat med, utan bara nästan.

SMHI hade lovat en väldig massa vind i byarna på måndagen, alltså den 1a juli, så jag bestämde mig för att börja mitt pass redan på söndagen. Jag var lite orolig om jag skulle klara av att förtöja mot bryggan, ensam i båten och hård blåst.

Så redan på lördagen packade jag ner tandborste och kallingar och gav mig ut till Gryts Varv där vi har båten. Söndagsmorgonen var helt vindstilla så jag hoppade över frukosten och kastade loss, och vid 08-tiden var jag i Stugvik. Här fick jag hjälp av en vänlig dansk som tog emot tamparna och försökte prata med mig.....och jag som har så svårt att förstå danska. Han var för övrigt helt ensam på bryggorna, medan alla svajbojarna var upptagna. En av dessa båtar låg kvar i hela fem nätter. Min tanke var att ro ut till denna och tala om att det är 24 timmar som gäller, men Askeladden låg förtöjd mellan en provisorisk boj och land och med min artros hade det varit knepigt att få in den (Askeladden alltså - inte min artros 😊) till land och att därefter häva mig upp i den, så jag avstod klokt nog.



På tisdagen kom det in ett gäng från Dackekretsen och lade till vid den inre bryggan. Totalt var det fyra båtar. En av dessa seglades av en styrelsekollega från Dackekretsen. Jag kom på att han och jag hade setts på ett digitalt möte som rörde "krets-boken" som några av oss i St. Annakretsens styrelse var delaktiga i att ta fram. Kvällen slutade med att det gick åt några öl på bryggan. God stämning och en hel del ljugande. Det här gänget tyckte väl att det var trevligt så de låg kvar i tre nätter.

På onsdagen kom det in en båt till den yttre bryggan. När jag hade tagit emot deras tampar förklarade de att de var en i ett gäng på tre båtar förutom deras egen. Alla kom från Sörmlandskretsen, Nyköping, Trosa och Södertälje. Jag hade då som ambition att de skulle ligga tillsammans på bryggan. Efter hand droppade de tre båtarna in. Då fick jag reda på att ytterligare en båt tänkte ansluta så jag lovade att se till att den båten skulle få plats vid samma brygga. Och så kom då en båt och jag frågade om det var den båten de väntade, vilket det inte var. Jag försökte mota bort båten till den inre bryggan genom att förklara för damen i fören att det skulle vara lugnare vid den inre bryggan och att de som låg vid den yttre bryggan var





Svenska Kryssarklubben S:t Anna Kretsen

ett kompisgäng. "Ja, jag vet det" fick jag som svar och det visade sig att besättningen på denna båt kände gänget på bryggan, så vi petade in den båten också. Fortfarande väntade vi på en båt. Den fick ligga snett in mot bryggnocken närmast utanför hamnvärdens plats.

Fram på kvällen satte sig hela gänget på 12 personer vid borden på bryggan. När jag vid ett tillfälle passerade förbi var det en av damerna som sade åt mig att sitta ner hos dem, så jag hämtade en öl ur kylan och så plötsligt var jag en i gänget.

På kvällen tänkte de grilla och då var den stora runda grillplatsen en naturlig samlingspunkt. Jag hittade en yxa i förrådet och några vedklabbar som låg staplade mellan två träd. Sedan dröjde det inte länge förrän alla samlades vid brasan och korvar och köttbitar började få färg.

De låg kvar i två nätter och vi hade det verkligen jättetrevligt och kul. När de lämnade Stugvik på fredagen, bröt det stora kramkalaset ut.

Tänk att man på bara några dagar har skaffat sig så många vänner som förenats genom intresset för hav och segling!



Karin, min fru kom ut till Stugvik på fredagen med taxibåten från Fyrudden. Han som körde den hade tävlingsseglat väldigt mycket och hade nått väldigt framskjutande positioner i Gotland runt samt i Fastnet. Dessutom hade han varit med i en kappsegling över Atlanten.

Tyvärr hade redan större delen av "Sörmlandsgänget" kastat loss för att ta sig in till Valdemarsvik. Det hade varit kul om Karin fått träffa detta glada gäng.

Med tanke på kommande vindar, lämnade vi Stugvik på redan lördagen.

För att summera det hela så har det varit en fantastiskt fin vecka inte minst med tanke på de människor som jag haft glädjen att möta på bryggorna. Jag har inte sett en enda sur eller besviken min på hela veckan. Alla har varit gla'a och go'a. Och till sist; Vilken gemenskap!

/Lasse

Lars Blume, Sekreterare St. Annakretsen

